

Môn-Đệ-Hóa Truyền Giáo Cấp 3 - Bài 8

“Hãy dùng hành động để bày tỏ đức tin – Một sự kêu gọi cho hành động”

(Put your action where your faith is – Call to Action)

24 tháng 6 năm 2024

*“Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và rỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của **cải các con ở trên trời** là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. **Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.**” (Ma-thi-ơ 6:19-21)*

*“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves **treasures in heaven**, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. **For where your treasure is, there your heart will be also.**” (NIV) Matthew 6:19-21*

Giới Thiệu:

Bài trước chúng ta đã cùng nhau học về sự tăng trưởng thuộc linh của môn đệ Chúa. Là môn đệ Chúa, không thể nào không có sự tăng trưởng thuộc linh. Nếu muốn biết mình có tăng trưởng hay không, thì cần có sự đo lường (tức tự kiểm). Nếu không đo lường thì làm sao biết mình có trưởng thành hay không?

Có hai lãnh vực trong cuộc sống mà môn đệ Chúa có thể đo lường được là Thì Giờ và Tiền Bạc. Cách chúng ta xử dụng hai tài nguyên này, do Chúa ban, nói lên mức độ tương giao của môn đệ Chúa đối với Ngài.

Khi chúng ta *“không rập khuôn theo đời này và được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để biết ý muốn tốt lành, trọn vẹn, và đẹp lòng Chúa là thể nào”* (Rô-ma 12:2), thì chúng ta sẽ có một thái độ hoàn toàn khác biệt cho việc xử dụng thì giờ và tiền bạc so với thái độ mà thế gian thường có. Sự khác biệt cũng sẽ nói lên sự tăng trưởng thuộc linh của môn-đệ Chúa. Thay vì môn đệ Chúa là người tiêu-thụ (hoặc là sở hữu chủ của) thì giờ và tiền bạc, môn đệ Chúa trở nên một quản lý gia cho Chúa để bảo quản hai tài nguyên mà Chúa giao cho. Càng có mối tương giao gần gũi với Chúa bao nhiêu, môn đệ Chúa càng muốn dùng tài nguyên Chúa cho để làm lợi cho công việc Chúa bấy nhiêu.

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến lãnh vực **“đầu tư thì giờ”** để làm cho một “tín đồ” trở nên một môn đệ của Chúa Cứu thế Giê-xu. Tức nhiên là môn-đệ Chúa phải có một hành động tích cực để nói lên mình có một loại đức tin sống (vì đức tin không hành động là đức tin chết!).

“Tín đồ” và Môn-đệ Chúa khác nhau như thế nào?

Một vị mục-sư đã nói: *every disciple of Christ is a believer but a believer is not necessarily a disciple*. Tạm dịch, *“mỗi một môn-đệ Chúa là một người tin Chúa, nhưng một người tin Chúa chưa hẳn là một môn đệ của Chúa”*

Vị mục sư còn nói tiếp: *You become a disciple in the biblical sense only when you are **totally and completely committed to Jesus Christ and His Word***. Tạm dịch: *Một người trở thành môn-đệ của Chúa theo đúng nghĩa Kinh Thánh chỉ khi nào người đó hoàn toàn và trọn vẹn đầu phục Chúa Cứu Thế và Lời Ngài (tức Kinh Thánh).*

Ngày hôm nay chữ “tín đồ” đang bị lạm dụng quá nhiều nên ý nghĩa của chữ này hình như không nói lên được giá trị của niềm tin của một người đi theo Chúa Cứu Thế. Trong một cuộc thăm dò của tuần báo *US News and World Report* (2002), trên đất nước này có khoảng 84.2% dân số Hoa Kỳ tự xưng họ là “tín đồ” nhưng chỉ có 19% trong số những người đó tin rằng “*Chúa là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha*” (Giăng 14:6). Có nghĩa là cứ mỗi 5 người xưng nhận mình là “Tín Đồ” thì có 4 người tin rằng có cách khác để nhận được sự cứu rỗi ngoài sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta biết “*Không có sự cứu rỗi trong một ai khác cả, vì dưới trời không có Danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ Danh ấy mà được cứu*” Công-vụ 4:12. Có nghĩa là trong số các tín hữu tham dự các hoạt động của nhà thờ có đến 80% có một loại niềm tin mà không dẫn đến sự cứu rỗi. Đây là những người “*đang đi vào cửa rộng và đường lớn dẫn đến sự hủy diệt*”, như Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 7:13b.

Trong quyển sách “*Permission Evangelism*” của tác giả Michael L. Simpson, ông nói: *People who claim to be a Christian but have never committed their life to Christ and received the Holy Spirit, make up a significant portion of the so-called “Christian Community”*

Tạm dịch: *Có những người tự xưng mình là Tín Đồ nhưng chưa từng dâng cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế và nhận lãnh Đức Thánh Linh, thì thành phần này chiếm đa số trong cái gọi là “cộng đồng cơ-đốc-nhân”.*

Vì vậy mà chữ “Tín Đồ” đã mất đi ý nghĩa của nó. Do đó, chúng ta dùng chữ môn-đệ để nói lên lòng tin nơi Chúa khi một người hoàn toàn trao cuộc đời mình cho Chúa và được nhận lãnh Đức Thánh Linh sống trong lòng mình để hướng dẫn mọi lãnh vực trong cuộc sống, từ tâm linh chớ đến tất các lãnh vực thuộc thể.

Chúng ta phải đặt câu hỏi: trong hội-thánh chúng ta tại đây, có bao nhiêu người tự xưng là “tín đồ” nhưng chưa phải là môn-đệ của Chúa? Nếu tỉ lệ chỉ có 20% trong số các tín đồ thật sự là môn-đệ Chúa, thì quả thật “*đồng lúa thật chín vàng nhưng con gặt thì ít...*”

Chúng ta sẽ làm gì để **đáp ứng nhu cầu thuộc linh này**? Chúa có đặc trong lòng các môn đệ Chúa hiện nay một sự cơn mang cho những linh hồn trong tình trạng này không?

Chúa Giê-xu nói về tiêu chuẩn để làm môn-đệ Ngài

Chúa có một tiêu chuẩn thật cao để một người trở thành môn đệ Chúa. Những câu Kinh Thánh sau đây cho chúng ta thấy rõ các tiêu chuẩn này.

Lu-ca 14:26, “*Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta.*” Chữ “ghét” ở đây phải hiểu rằng môn đệ Chúa phải yêu Chúa hơn là những người thân yêu nhất của mình. Thật sự, khi mình yêu Chúa hơn bất ai thì chính tình yêu này cũng có thể dùng để yêu những người thân trong gia-đình (bởi loại tình yêu mà Chúa cho, tức Agapé). Nếu Chúa không phải là ưu tiên trong cuộc đời của môn đệ Ngài thì ai có thể lấy ưu tiên đó?

Lu-ca 9:23, “*Ngài lại bảo tất cả các môn đệ: “Ai muốn theo Ta [tức làm môn đệ Chúa], phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình và theo Ta”.* Thập tự giá là nơi Chúa đã gánh hết tất cả tội lỗi của nhân loại để chúng ta được tha thứ. Nó cũng là biểu tượng của sự đắc thắng quyền lực của sự tối tăm để Ngài đem chúng ta từ lãnh thổ của sự tối tăm qua nơi vùng ánh sáng của Con Ngài. Sự từ bỏ chính mình nói lên những bản tánh xác thịt đã được đóng đinh với Chúa trên thập tự giá. Môn đệ Chúa vác thập tự giá mỗi ngày nói lên mỗi ngày môn đệ Ngài không còn có những lôi cuốn của xác thịt cám dỗ nữa vì nó đã bị đóng đinh rồi.

Giăng 8:31, “Đức Giê-su liền bảo những người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: “Nếu các người kiên trì trong đạo Ta dạy thì các người mới thật là **môn đệ của Ta**.” Sự kiên trì nói đến sự vững tin trước những sự bắt bớ của thế gian mà Chúa Giê-xu đã nói tiên tri.

Tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi môn đệ Ngài thật khó có thể thực hiện nếu cố gắng bằng sức riêng mình. Vì vậy Chúa phán, “Ngoài Ta các con không làm chi được” (Giăng 15:5). Có nghĩa là nếu chúng ta hoàn toàn nhờ cậy Chúa, Ngài sẽ bang cho chúng ta năng quyền để trở thành môn-đệ Chúa và năng quyền để tuân giữ mạng lịnh Ngài.

Môn-đệ Chúa biết đầu tư thì giờ để tích trữ kho tàng trên thiên đàng

Trở lại với câu gốc trong bài hôm nay:

Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và rỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được. Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:19-21).

Câu này thông thường nhiều người hiểu về tiền bạc và của cải là những kho tàng. Tuy nhiên khi chúng ta đầu tư tài nguyên Chúa cho thì tức nhiên chúng ta đang tích trữ gia tài của cải ở trên trời. Và gia tài trên thiên đàng là những gì có giá trị vĩnh cửu.

Với bối cảnh của “tín đồ” trở nên “môn-đệ”, sự đầu tư cần thiết nhất là đầu tư thì giờ cho việc cầu nguyện để được sự hướng dẫn của chính Thánh Linh Ngài. Chúng ta đang có mạng cầu nguyện được phát đến mỗi tuần. Rồi hội-thánh cũng sẽ có dịp có thì giờ cầu nguyện mỗi ngày qua mạng và cầu nguyện một tháng một lần tại nhà thờ.

Một-trên-một chứng đạo (one-on-one evangelism)

Khi chúng ta không phải là những người chia sẻ Tin Lành theo số đông (như một buổi truyền giảng có nhiều người tham dự), thì chúng ta cũng có cách đem Tin Lành đến cho người khác bằng cách **làm chứng cá nhân**. Trong Kinh-Thánh cũng có những trường hợp chứng đạo cá nhân mà chúng ta có thể rút ra những bài học để giúp chúng ta trong việc muốn hướng dẫn một người “tín đồ” trở thành “môn-đệ”. Những đoạn KT dưới đây cho chúng ta thấy những trường hợp chứng đạo cá nhân: (1) Trong Giăng đoạn 3, Chúa nói chuyện với Ni-cô-đem về sự tái sanh, (2) Phi-líp, một trong 7 chấp sự của Hội Thánh đầu tiên, đã giải thích lời Chúa to hoạn quan Ê-thi-ô-pi trong Công-Vụ đoạn 8, và (3) Chúa Giê-xu làm chứng về nước hằng sống với người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước trong Giăng đoạn 4. Như vậy cá nhân chứng đạo không phải là một điều mới lạ. Tuy nhiên đây là một trong những cách chúng ta có thể dùng để đem lời Chúa cho những ai chưa tiếp nhận Ngài. Chứng đạo cá-nhân sẽ có tính cách tích cực hơn là chỉ đem một người đến cầu nguyện một lần rồi thôi. Tính cách tích cực của việc **một-trên-một cá nhân chứng đạo** sẽ được giải thích thêm chi tiết dưới đây.

Dự định thực hành (Plan of action) và kêu gọi thực hành (and call to action)

Trong việc chứng đạo cá nhân, chúng ta cũng có thể hiểu chúng ta là những môn đệ với những hiểu biết căn bản về Tin Lành đủ để dẫn dắt người khác trở nên môn-đệ Chúa. Hai bức hình dưới đây: dạy một em nhỏ đi xe đạp và kèm cho em nhỏ làm bài homework, nói lên trách nhiệm của chúng ta là môn đệ Chúa để hướng dẫn người khác trở nên môn đệ Ngài.



Chúa đang nhắc nhở về đại mạng linh và nhu cầu thuộc linh của những người trong HT. Xin Chúa cho chúng ta nhạy bén trong vấn đề này. Những điều cần thiết cho chương trình **một-trên-một** trong vấn đề chứng đạo cá nhân được liệt kê như sau:

Nhu cầu 1: cần những môn đệ Chúa có tấm lòng muốn làm cho người khác **trở thành môn đệ Chúa**

Nhu cầu 2: cần tài nguyên tức là **thì giờ** để đầu tư vào kho tàng trên thiên đàng (xin xem lại câu gốc ở đầu bài). Tài nguyên này là sự dâng hiến thì giờ vào việc huấn luyện người khác trở thành môn đệ Chúa

Nhu cầu 3: cần môn đệ Chúa suy nghĩ đến một người thường xuyên đến nhà thờ để tiếp cận

Nhu cầu 4: cần sự cầu nguyện và hỗ trợ của Mục-sư, BCS, và HT cho mục tiêu này

Nhu cầu 5: cần những môn đệ tình nguyện đã có sự cam kết cho chương trình này **kêu gọi những môn-đệ khác** (recruit – động viên) có cùng một cam kết cho việc này.

Rồi phải có những phương tiện để giúp chúng ta trong việc làm chứng cá nhân, được liệt kê như sau:

Phương tiện 1: gặp mặt qua Zoom mỗi ngày một lần (hay qua FaceTime hay qua một kỹ thuật video meeting nào có thể, hoặc chỉ qua điện thoại), hoặc là 3 ngày một tuần tùy theo thời khóa biểu cho phép. Mỗi tuần một lần vào Chúa-Nhật, gặp tại nhà thờ để tạo điều kiện cho việc tiếp cận được gắng bó hơn.

Phương tiện 2: cả người hướng dẫn cùng người được hướng dẫn phải có quyển kinh thánh Tân Ước giống nhau (theo cùng một bản dịch).

Phương tiện 3: thì giờ thuận tiện cho cả hai để gặp qua Zoom ít nhất là nửa tiếng và không nên quá 40 phút.

Phương tiện 4: nơi chốn của hai người trong lúc gặp gỡ phải là nơi mà không bị những diễn tiến bên ngoài làm gián đoạn (minimize disruptions).

Phương tiện 5: người hướng dẫn cần thì giờ chuẩn bị và xin Chúa đồng công trong việc này.

Nội dung vấn đề hướng dẫn:

- (1) hỏi thăm để tạo tình thân mật và làm cho người được hướng dẫn cảm thấy dễ chịu hài hòa,
- (2) môn đệ Chúa cầu nguyện cho cả hai để được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh,
- (3) đọc đối đáp một đoạn sách Tin Lành (ví dụ sách Tin Lành Giăng hoặc một sách Phúc Âm khác) và rút ra một vài điểm chính trong đoạn vừa đọc (cần sự chuẩn bị để có thể làm việc này)
- (4) hỏi người mình đang hướng dẫn một vài câu để đo lường sự hấp thụ của người đó. Khuyến khích người đó đặt câu hỏi để có dịp nói thêm về căn bản Tin Lành cứu rỗi. (chúng ta nên nhớ nếu chỉ biết về Chúa mà chưa nhận Ngài để có sự ngự trị của Đức Thánh Linh thì người đó vẫn chưa thuộc về Ngài – Rô-ma 8:9b)

(5) Cầu nguyện kết thúc cho người đó và gia đình của người đó hoặc những nhu cầu cá nhân của họ - sự cầu nguyện này sẽ giúp cho người được hướng dẫn dần dà sẽ biết cách cầu nguyện.

Nói tóm lại, những giây phút như thế này giống như một buổi học Kinh-Thánh tư gia giữa hai người (small group Bible Study) nhưng lại dùng phương tiện qua Zoom để gặp nhau.

Mục-đích của chương trình: làm cho người mình hướng dẫn hiểu rõ về Tin Lành cứu rỗi và đầu phục cuộc đời họ cho Chúa và cho người này có sự cứu rỗi thật bằng cách giúp người đó thật sự mời Chúa vào lòng bằng sự cam kết giao trọn cuộc đời cho Chúa. Điều này cần sự kiên nhẫn và thời gian để người đó kinh-nghiệm được quyền năng tái tạo của Chúa trên cuộc đời của họ, kinh nghiệm được những ơn thương thiên từ nơi Chúa của “một tạo vật mới”.

Câu hỏi: hướng dẫn trong bao lâu? Theo những cuộc nghiên cứu tâm lý thì một thói quen cần khoảng 10 tuần lễ mới tạo thành được. Do đó chương trình hướng dẫn cần phải có sự liên tục từ 2 đến 3 tháng để người đó có quyết định thật sự trở thành môn-đệ Chúa. (Các môn đệ Chúa như Giăng, Phi-e-rơ, Gia-cơ, vv... phải cần bao nhiêu thời gian được Chúa huấn luyện để thật sự trở thành môn đệ Chúa? Ít nhất là ba năm !!!)

Câu hỏi: chương trình hướng dẫn này sẽ bắt đầu lúc nào? Khi nào chúng ta có một số môn đệ Chúa có cam kết để trở nên những người muốn hướng dẫn người khác trở nên môn đệ Chúa. Thời gian hiện tại là cầu nguyện và chuẩn bị. Chương trình cần sự giúp đỡ của các người trong HT về việc biên soạn những câu hỏi cho người hướng dẫn xử dụng mỗi khi đọc Kinh Thánh chúng với người được hướng dẫn. Có thể cần một nhóm biên tập để soạn thảo những câu hỏi để giúp người hướng dẫn chuẩn bị trước mỗi lần gặp gỡ.

Một quyết định của môn-đệ Chúa (muốn làm việc gì cho Chúa trước nhất cần có sự cầu nguyện)

Để giúp môn đệ Chúa có một quyết định rõ ràng, mỗi người cần cầu nguyện để trả lời cho mình những câu hỏi sau đây.

1. Mình có muốn đầu tư thì-giờ để tích trữ của báu cho kho tàng của Chúa trên thiên đàng không? (dựa vào lời Chúa trong câu gốc của bài hôm nay)
2. Nếu muốn trở thành một môn đệ để đầu tư thời gian vào kho tàng trên thiên đàng thì một ngày mình sẽ đầu tư được bao nhiêu thì giờ?
3. Môn đệ Chúa cần kêu gọi thêm những môn đệ Chúa khác dấn thân trong việc này vì nó sẽ giúp môn đệ Chúa lớn lên trong niềm tin và đời sống thuộc linh khi hướng dẫn một người khác bước đi trên con đường hẹp dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Môn đệ Chúa có sẵn sàng nhờ cậy Chúa để làm việc kêu gọi này không?
4. Môn đệ Chúa có muốn để thì giờ cầu nguyện để có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong việc này?
5. Môn đệ Chúa cần sự kiên nhẫn, là trái Thánh Linh, để làm việc này. Môn đệ Chúa có muốn xin Ngài để những trái Thánh Linh được trưởng thành trong đời sống thuộc linh giúp ích trong việc này?
6. Khi nào thì môn đệ Chúa có thể làm một cam kết với Chúa (commitment with the Lord) trong việc này?
7. Khi nào thì môn đệ Chúa sẵn sàng cho việc này?

Nếu có những câu trả lời “không” trong những câu hỏi trên đây, xin hãy cầu nguyện để xin Chúa giải quyết những nan đề hay cắt đi những ngăn trở để chúng ta có thể thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu vì Ngài sẵn sàng ban năng quyền của Ngài để chúng ta tuân theo mạng lệnh của Chúa.

Kết Luận:

Công việc **một-trên-một** (one-on-one) để hướng dẫn người khác trở nên môn đệ Chúa là cách chúng ta tuân theo đại mạng lệnh của Ngài (khiến muôn dân trở thành môn đệ Ta). Chính Ngài sẽ ban cho chúng ta quyền năng của Ngài để chúng ta làm việc đó (vì chúng ta đang ở trong một chiến trường thuộc linh mà kẻ thù không bao giờ ngưng chiến! và vì ngoài Ngài chúng ta không làm chi được). Kết quả những công việc như thế này có một giá trị vĩnh hằng vì môn đệ Chúa đang thay đổi định mệnh vĩnh viễn của người mình hướng dẫn: từ chỗ bước đi hướng về cửa rộng dẫn đến sự hủy diệt chuyển qua cửa hẹp của sự cứu rỗi đời đời. (Và xin đừng ngã lòng và buồn lơi vì đến đúng lúc chúng ta sẽ gạt, Ga-la-ti 6:9).

Xin cầu nguyện một cách thành khẩn để Chúa mở cơ hội cho chúng ta và đồng thời chỉ cho chúng ta biết người nào mà Chúa sẽ cho chúng ta có cơ hội thi hành việc một-trên-một trong việc chia sẻ niềm tin để làm cho người khác trở nên môn-đệ Chúa.

Xin Chúa cho mỗi môn-đệ Ngài có sự phấn khởi trong việc muốn làm người khác trở thành môn-đệ Chúa cùng sẽ hưởng được niềm vui không thể diễn tả từ chính Chúa chúng ta khi chúng ta vâng theo Đại Mạng Lệnh Chúa đã truyền.

Giê-rê-mi 33:3, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.”

(bài này không có những câu hỏi suy gẫm như thường lệ, tuy nhiên 7 câu hỏi quan trọng đã được đặt ra trong trang 5 để chúng ta dựa vào đó xin Chúa cho chúng ta có những quyết định được Chúa đẹp lòng.)